

Julebrev fra Masnedø



Julen 2016

År 2016 førte mig tilbage til politisk arbejde igen, da jeg meldte mig ind i Nye Borgerlige den 24. marts. Det har været et forrygende år for NB, da vi blev opstillingsberettiget til Folketinget ca. 10 mdr. efter opstart. I Vordingborg oprettede vi en lokalforening den 18. august hvor jeg blev formand.



Figur 1 Bestyrelsen for NB-V plus 3 HB medlemmer. Restaurant Stalden august 2016

En af fordelene ved medlemskab af Vordingborg erhvervsforening er at man får mulighed for at besøge forskellige firmaer i kommunen. Det er altid positive oplevelser, men der hvor det evt. skulle skranke lidt bliver selvfølgelig også sprunget over. Måske lige bortset fra besøget på Christiansborg 😊



Figur 2 Besøg på Christiansborg med erhvervsforeningen den 24. maj hvor Søren Espersen og Marcus Knuth var værter



En af de store kulturelle oplevelser i årets løb var koncerten med Kim Larsen den 27. maj i Rosenfeldt slotshave.

Der var lukket over 10.000 mennesker ind i den aflange have, så det var godt med nogle storskærme.

Varen blev leveret af Kim (siddende) i 2-3 timer, og jeg tror alle tilfreds forlod koncerten i tussmørket den lune maj aften.

Og ja, Vordingborg by har også et lokalråd, hvor jeg dog kun er med som suppleant. Men der holder vi en masse møder og har store planer for vores by. Der er 16 lokalråd i hele kommunen som er oprettet på kommunens initiativ, så hvert råd får kr. 18.000 om året til administration og arrangementer. I sommermånederne prøver jeg at holde bestyrelsen fokuseret på arbejdet inden vi går over til alt godt fra grillen.



Figur 3 Vordingborg Lokalråd holder bestyrelsesmøde den 8. juni

Også i år var jeg med Thomas Tranberg til Folkemøde på Bornholm. Vejrudsigten lovede en masse regn, men det blev langt fra så slemt som frygtet. Det er vild luksus, at vi kan bo hos Thomas' bror og svigerinde, da alt er booket på øen. Selvom vi kommer ret tæt på beslutningstagerne, så er det bedste resultat man kan opnå nok, at blive enige om hvad vi er uenig i.



Figur 4 Thomas og ego havde hver vores snak med Esben Lunde Larsen og Ida Auken i anden sammenhæng



En lidt mere dyster side af dagens Danmark er, at alt ikke længere kan bringes til debat i offentlige rum. Således var jeg til Folkefest for Frihed et sted på Sjælland. Ja du læste rigtigt, stedet blev af sikkerhedsmæssige årsager først oplyst få dage før afholdelse. Adgangen var spækket med politik og ens køretøj blev tjekket med spejle og lignende, præcis som dengang man besøgte det tidligere DDR. Se videoklip [her](#)



Figur 5 Politiet passer godt på mødedeltagere til Folkefest for Frihed den 25. juni

I følge min udvalgte kronologi er jeg nu nået frem til det årlige Vejlbymøde, i år den 10. september hos Ove i Perbøl, Sønderjylland. For det første var der bestilt et fantastisk vejr og dernæst et guidet besøg i Frøslevlejren. Havde selv været der i civilforsvaret en måned omkring 1970 uden dog præcis at kunne udpege "min barak". Det mest overraskende var, at lejren faktisk kun havde været i brug under et år. For mig, der med interesse har læst en del af hvad overlæge Jørgen Røjel har skrevet, var det at høre hvordan han blev "smuglet" ud af lejren i bunden af en køkkenaffaldskasse nok det mest interessante. En af årets største smagsoplevelser var da Ove den sene septemberaften fandt en flaske dansk whisky frem af mærket Stauning. Den var god! Men det var prisen vist også ☺



Figur 6 Svigersøn Per sørger for fornem servering i Perbøl



Og på hjemvejen var jeg så lige forbi min gode ven Steen Steensen (bor nu i Vejle). På et hængende hår nåede jeg lige at redde frokosten, da vi ikke helt havde fået afstemt telefon nummer. Vi fik som sædvanlig en god snak, og jeg fik hans næst seneste bog med hjem "Dannelsesrejse på motorcykel" som jeg er midt i. Kan stærkt anbefale hans bøger – se yderligere <http://www.steen-steensen.dk/>

Ole Stigaard & Pia havde inviteret sig selv til frokost hos KP og Lone i Mern. I den forbindelse var jeg så heldig at måtte deltage, selvom jeg kort forinden også havde været med til Lones fantastiske 60 års fødselsdag.



Figur 7 Til frokost hos KP & Lone den 20. november

I begyndelsen af december var jeg med Magnus, Merethe og Per Ole en 4 dages tur til Berlin. Vi nåede vidt omkring på de 4 dage og fik set en del julemarkeder.



Figur 9 Udsækning af Glühwein på en af de utallige stande



Figur 8 Pause på 7. etage i Europas største varehus - KaDeWe

For ligesom at runde året af med det som julebrevet startede med, så inviterede Thomas Gress den 17. december til en Reaktionær NB - Formandsjulefrokost på Københavnercafeen i Badstuestræde.



Figur 10 Her nytænkes ikke - her gammeltænkes



Glædelig jul og godt nytår til alle fra Jørn